

VREUGDEVOLLE
VERRASSINGEN
IN DE ADVENT
HET ONVERWACHTE
VERWELKOMEN

Plukbundel voor een adventswake

in de klas

Impulsen voor een inspiratiemoment

in de advent

IMPULSEN

Voor de klaswerking

- Zilver is de kleur van de maand december. Je kan een knutselatelier organiseren waar heel wat mooie zilveren kerstdecoratie wordt gemaakt (voor aan de klasdeur, in de godsdiensthoek, de kerstboom...)
- Een doos voorzien met een adventskalender en/of 24 kleine geschenkjes. Deze kan je ophangen aan een touw of in de kerstboom. Achter elke deur of in elk pakje zit een verrassing. Elke dag mag een ander kind het deurtje of het pakje openen.
- De pastorale werkgroep kan elke klas verrassen met een advent goodiebox.

Suggesties om deze box te vullen:

- een adventskrans
 - een rood lint
 - 4 kaarsen/led kaarsjes
 - een paarse tafeldoek
 - een zilveren munt met op de achterkant het kaarsjesgebed
 - een aftelkalender
 - een zilverstift om de aftelkalender in te kleuren en/of om kerstkaarten te versieren
 - 4 geschenkjes met voor elke week: een kerstopdracht voor de klas, een verhaal voor de klas, een gebed voor de klas, een kerstlied, een verrassing voor de klas
 - zilveren wol om engeltjes te maken
 - zilveren kerstversiering
 - 24 envelopjes (in kerstkleuren) met voor elk kind een warme boodschap
 - 24 kraslotjes met een warme wens op
 - de kalender van Samen Tegen Armoede
 - de Robby handpop (Samen Tegen Armoede)
- Je kan drie geschenkdozen bij de adventskrans zetten. In de doos stop je voorwerpen die verwijzen naar de adventstijd. Elke week wordt een doos uitgepakt.
 - Je kan de kinderen een deeldoosje laten maken voor Samen Tegen Armoede (ontwerp zie bijlage).
 - Een grote kerststal maken en de kinderen de figuren laten inkleuren.
 - Kinderen met zilverstiften een mooi doek voor in de godsdiensthoek laten versieren.
 - Een kerstkaart maken met zilverstiften.
 - Een zilveren 'klasengel' maken.
 - Elke week een verrassend verhaal vertellen.
 - Iemand onverwacht verrassen in de klas, in de school, in de buurt of in de viering.
 - Een kerstwens-challenge maken met de klas of de hele school.

- Een verrassende klaskerstcarrousel organiseren
 - 1^{ste} activiteit: Iedereen krijgt een vlammetje van de warmste week.
 - 2^{de} activiteit: Een lied zingen of naar een lied luisteren en een kaars aansteken.
 - 3^{de} activiteit: Iedereen schrijft zijn/haar naam met een zilverstift op een grote ster/kaarsen versieren met zilverstiften
 - 4^{de} activiteit: kerstbingo spelen
 - 5^{de} activiteit: naar een verhaal luisteren
 - 6^{de} activiteit: warme soep/warme chocomelk/vreugdethee drinken
 - 7^{de} activiteit: een kerstkaart knutselen
 - 8^{ste} activiteit: kerstpuzzels maken
 - 9^{de} activiteit: een kerstquiz spelen
 - 10^{de} activiteit: een vreugdedans doen
 - 11^{de} activiteit: een kerstfilm kijken

Voor de schoolwerking

- Elke klas knutselt een teken van licht, vreugde of verbondenheid om de inkomhal te versieren.
- Het spandoek 'Samen tegen armoede' ophangen en er vreugdevolle boodschappen rond bevestigen.
- Aan elke klasdeur een zilveren engel hangen. Elke dag wordt er een nieuwe verrassende boodschap aan de engel gehangen. Dit kan een mooie wens of een compliment zijn.
- Als je met de campagne van Samen tegen Armoede werkt, kan je een groot kartonnen huis voor Robby knutselen. Je kan elke klas (coronaproof) een stukje van het huis laten versieren. Robby staat centraal in de materialen voor het basisonderwijs. Hij maakt de leefwereld van kinderen in armoede toegankelijk voor het jonge publiek. Robby brengt al vele jaren kleur! Je kan de handpop van Robby op een kleurrijke stoel plaatsen.
- Kleurrijke lintjes van hoop in de inkomhal hangen.
- Kerst googdiebags versieren en vol verrassingen stoppen voor een goed doel.
- Elke dag een ander kerstlied door de gang laten klinken. Maak vooraf een lijst met oude en nieuwe kerstliedjes. Je kan zowel de kinderen als de leerkrachten hierbij betrekken.
- Elke klas een lied laten zingen en filmen. Zo kan je een vreugdevolle digitale kerstmusical maken en deze nadien in elke klas bekijken.
- Ook voor de leerkrachten kan je een (digitale) adventskalender boordevol tips voor een fijne kersttijd voorzien.

SAMEN TEGEN ARMOEDE

Armoede is een complex verhaal. Het kan ons allemaal overkomen. Armoede treft één op de vijf kinderen in ons land. Samen Tegen Armoede maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. Ze doorprikken vooroordelen en ondersteunen lokale projecten. Het is belangrijk om armoede bespreekbaar te maken op school. Er zijn heel wat materialen en methodieken beschikbaar die kunnen dienen als leidraad. Voor kinderen van de lagere school zijn er al jaren de bekende verhalen met bijhorend lesmateriaal over Robby en zijn vrienden. Lees meer over Samen Tegen Armoede en acties en materialen op <https://welzijnszorg.be/webshop?categorie=11>

Info over online infosessies vind je op deze <https://welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen/vieren-en-bezinnen>

EEN (T)HUIS

met
een



Een advent vol verrassingen!

Het onverwachte verwelkomen!

De advent omvat ongeveer vier weken. Deze begint op zondag vier weken voor Kerstmis. De adventsperiode loopt dit jaar van zondag 29 november tot en met donderdag 24 december. Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn 'adventus' wat 'komst' betekent en van 'advenire' wat 'naartoe komen' betekent. In de advent bereiden wij ons voor op de komst van Jezus. God komt naar ons toe.

Tijdens deze periode roepen de profeten ons wakker om ons te laten raken en mee te bouwen aan een betere wereld. We worden opgeroepen om extra aandacht te geven aan mensen die in armoede leven of die eenzaam zijn. Neem elke dag wat tijd om hierbij stil te staan, de kaars(en) aan te steken, een gebed te bidden, een verhaal te vertellen en samen af te tellen.

Welkom en Kruisteken

Voorganger

Welkom in deze adventsviering. Vier weken lang gaan we op weg van donker naar licht. We kijken uit naar Jezus, het Licht van de wereld. Bij de krans staan vier kaarsen. We laten ze licht brengen in ons hart. Dit licht geven we door aan mensen die het moeilijk hebben. We willen hen verrassen met warmte en hoop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Lichtritus 1 - Licht van vreugde en hoop

Ontsteken van de adventskaarsen.
Je kan de kaarsen versieren met zilverstiften.

Lezer 1

Eerste kaars, ik steek je aan.
Licht van vreugde en hoop dat altijd in ons schijnt.

Lezer 2

Tweede kaars, ik steek je aan.
Licht van vreugde en hoop dat vrede brengt voor alle mensen.

Lezer 3

Derde kaars, ik steek je aan.
Licht van vreugde en hoop dat vreugde brengt in elk hart.

Lezer 4

Vierde kaars, ik steek je aan.
Licht van vreugde en hoop voor altijd in ons leven.

Lichtritus 2 - We steken de kaars aan

Lezer

Lieve Jezus,
 wij maken ons stilletjes klaar
 voor een groot moment
 waarop Jij heel dicht bij ons bent.
 Vandaag gaan we rond de adventskrans staan
 en steken de eerste kaars aan.
 We danken om het licht en vouwen onze handen.
 Het is mooi als de vier kaarsen branden.
 Amen.

Lied - Het wordt lichter op weg naar kerst

<https://youtu.be/RhQTsROyzLg>

Lied - Lied van het licht

<https://youtu.be/BLbT0yaircQ>

Een verrassende boodschap 1

Voorganger

Kreeg jij al eens onverwacht nieuws?
 Wanneer was jij echt verrast? (kinderen spontaan laten reageren)
 Maria krijgt ook een boodschap die ze niet verwacht.
 Ze is erg verrast! Luister maar.

Verteller

Het begint in Nazareth in het huis van Maria.
 Maria is verloofd met Jozef.
 Ze willen graag trouwen.
 Jozef is een timmerman.
 Hij werkt veel en laat.

Maria is wat moe en rust wat.
 Plots verschijnt er in een mooi
 en helder licht een engel,
 een boodschapper van God.
 Maria wrijft haar ogen uit.
 Ze denkt dat ze droomt.
 Toch staat daar werkelijk de engel Gabriël.
 Hij is door God gestuurd om
 een belangrijke boodschap over te brengen.

Engel

Dag Maria,
 ik groet je.
 God heeft je uitgekozen.

Verteller

Maria slaat haar hand voor haar mond.
 Ze is erg verrast door deze woorden, maar de engel zegt

Engel

Je hoeft niet bang te zijn Maria,
 het komt allemaal goed
 want God is dicht bij jou.
 Jij zult zwanger worden
 en je zal een zoon krijgen.
 Je moet hem Jezus noemen.
 God zal hem koning maken,
 net zoals David.
 Jouw zoon zal heel belangrijk zijn.
 Hij zal de aarde nieuw maken.

Verteller

Maria aarzelt. Ze is erg onder de indruk
 en kan dit nauwelijks geloven, maar ze antwoordt

Maria

Ja, ik wil God dienen.
 Laat met mij gebeuren wat U hebt gezegd.

Verteller

OMG! Wat een verrassend vreugdevol nieuws!
 De engel Gabriël wordt naar Nazareth gestuurd
 om aan Maria te vertellen dat ze een zoon zal krijgen.
 Maria is erg onder de indruk.
 Zij zal de zoon van God dragen.
 De engel vertelt dat ook Elisabeth,
 haar nicht een kindje verwacht.
 Maria begrijpt het niet.
 Elisabeth kan geen kinderen krijgen.
 OMG! Wat een dag! Maria is erg blij.
 Ze wil haar nicht meteen een bezoekje brengen.

Voorganger

Maria zegt 'Ja' terwijl ze niet weet
 wat haar te wachten staat.
 Ze gelooft in haar Zoon
 en in het plan van God met de mensen.
 Dat plan is verrassend vreugdevol.

Lezer

*Dag Maria,
 je bent een lieve vrouw.
 God heeft jou gekozen
 om je eenvoud
 je geloof en je trouw.
 Je wordt weldra moeder
 van een koningskind.
 God schenkt je Zijn Zoon, Jezus
 omdat Hij je bijzonder vindt.
 Door jou wordt Gods droom eindelijk waar.
 Je brengt nieuw leven. Zo wonderbaar!*

Een verrassende boodschap 2

Voorganger

Kreeg jij al eens onverwacht nieuws?

Wanneer was jij echt verrast? (kinderen spontaan laten reageren)

Maria krijgt ook een boodschap die ze niet verwacht. Ze is erg verrast! Luister maar.

Lezer

In het noorden van Israël, tussen de heuvels van Galilea, lag het dorpje Nazareth.

Daar woonde Maria, die zou trouwen met Jozef, een timmerman uit hetzelfde dorp.

Op een dag was Maria alleen thuis, toen er ineens een engel voor haar verscheen.

‘Wees niet bang, Maria’, zei de engel.

‘Ik ben Gabriël en ik werd door God gestuurd om je een bericht te brengen. Je zult een zoon krijgen die je Jezus moet noemen. Hij zal een grote koning worden en zijn koninkrijk zal eeuwig duren.’

‘Ik begrijp het niet’, zei Maria verward. ‘Hoe kan ik een zoon krijgen als ik nog niet eens getrouwd ben?’

‘Dat is het werk van God’, antwoordde Gabriël. Iedereen dacht toch ook dat je niet geen kinderen kon krijgen, maar zij is zwanger. God kan alles. Je zoon zal heilig zijn en Hij is de Zoon van God.’

Maria begreep er nog steeds niets van, maar ze vertrouwde op God. Ze boog haar hoofd en zei: ‘Ik ben de dienaar van God en ik zal doen wat Hij wil.’

Toen keek ze op, maar Gabriël was verdwenen.

Averbodes jeugdbijbel, blz. 104-105

Voorganger

OMG! Wat een onverwacht nieuws voor Maria. Maria kreeg er een warm gevoel van.

Ze begon blij te zingen. Laten we delen in de vreugde van Maria en een jubellied zingen.

Lied - Lied van Maria

<https://youtu.be/8ZLjKehbFhk?list=RD8ZLjKehbFhk>

Moment van vergeving 1 - Onverwacht

Voorganger

Niet alle verrassingen zijn fijn.
Soms komen we onverwacht negatief
en kwetsend uit de hoek.

Lezer

Soms doe ik vervelend,
ik vind de opdracht niet fijn.
Soms werk ik niet mee
ik kan best koppig zijn.
Dat spijt me.

Lezer

Soms sluit ik iemand uit
ik wil eerst aan het woord.
Soms luister ik niet naar de juf
ik doe op mijn eentje voort.
Dat spijt me.

Lezer

Soms word ik ongeduldig
wachten duurt lang.
Soms maak ik een opmerking
en moet ik even op de gang.
Dat spijt me.

Lezer

Soms doe ik gemeen en stoer
ik verberg wat ik voel
Soms lieg ik iets voor
en zeg niet wat ik bedoel.
Dat spijt me.

Voorganger

Anderen kwetsen gebeurt soms zo snel.
We hebben spijt en willen ons hart weer openen naar elkaar.
Met een vriendelijk woord en een warm gebaar geven we terug kansen.
Het voelt zo goed vanbinnen als je terug opnieuw mag beginnen.
Amen.

Moment van vergeving 2 - Een sorrybriefje

Stop de sorrybriefjes in een zilveren doosje

Voorganger

Samen werken en spelen, brengt veel vreugde mee,
maar ook wel eens pijn en verdriet.
Dan moeten we echt kunnen vergeven.
Vergeven is iemand de kans geven om nieuw te worden,
vergeven is iemand de hand reiken.

Lezer

God, luister eens:
Jij hebt ons handen gegeven om anderen te helpen.
Soms houd ik ze liever gesloten.
Dat is geen mooi gebaar.
We moeten er zijn voor elkaar.
Daarom heb ik een sorrybriefje klaar.

Lezer

God, luister eens:
Jij hebt ons ogen gegeven om naar anderen om te zien.
Soms houd ik ze liever gesloten.
Dat is geen mooi gebaar.
We moeten er zijn voor elkaar.
Daarom heb ik een sorrybriefje klaar.

Lezer

God, luister eens:
Jij hebt ons benen gegeven om naar anderen toe te stappen.
Soms blijf ik aan de zijlijn staan.
Dat is geen mooi gebaar.
We moeten er zijn voor elkaar.
Daarom heb ik een sorrybriefje klaar.

Lezer

God, luister eens:
Jij hebt ons oren gegeven om naar anderen te luisteren.
Soms doe ik alsof ik het niet hoor.
Dat is geen mooi gebaar. We moeten er zijn voor elkaar.
Daarom heb ik een sorrybriefje klaar.

Lezer

OMG luister eens:
Jij hebt ons een hart gegeven om anderen welkom te heten.
Soms sluit ik anderen uit.
Dat is geen mooi gebaar. We moeten er zijn voor elkaar.
Daarom heb ik een sorrybriefje klaar.

Voorganger

Heer God, geef ons de kans om beter te doen
en ons terug open te stellen voor het goede.
Zorg dat we elkaar hierbij helpen. Amen.

Moment van vergeving 3 - Een warm gebaar

Voorganger

God, soms negeren we een warm gebaar
en draaien we ons weg van elkaar.
We zoeken niet meer naar het licht
en verbergen ons gezicht.

Lezer

Laat ons het opnieuw proberen
en ons terug naar het goede keren.
Wil Jij ons hierbij helpen God?
Dat zou fijn zijn.
Amen.

Moment van vergeving 4 - Soms wordt het donker

Voorganger

We zien hier vooraan de kaarsen branden.
Ze doen er ons aan denken dat we ons klaarmaken voor Kerstmis.
Ze geven warmte en licht en dat moeten wij ook doen.
Jammer genoeg lukt dat niet altijd.
Soms zijn de warmte en het licht ver zoek
en kleuren we alles donker in.
We vragen om een nieuwe kans,
om een nieuw begin.

Lezer

Soms wordt het donker door een jaloerse blik.
Het enige wat telt is ik, ik, ik.
We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.

Lezer

Soms wordt het donker door op te geven als het tegenzit.
We zien enkel zwart en wit.
We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.

Lezer

Soms wordt het donker door de beste te willen zijn.
Soms doen we hiervoor een ander pijn.
We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.

Lezer

Soms wordt het donker door vals te spelen.
We durven de kaarten fout te delen.
We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.

Lezer

Soms wordt het donker door altijd meer te willen.
 We laten ons horen en durven hard te gillen.
 We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.

Voorganger

God, help ons uit te kijken en fouten toe te geven.
 Help ons net als Jezus, het te goede zien en door te geven,
 vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed 1

*Goede God,
 Als je weet dat er iets
 moois gaat gebeuren
 dan ben je blij gezind.
 Je zingt vanbinnen
 en danst blij in het rond.
 Blij nieuws wil je graag delen
 met je vrienden en je familie.
 Wij willen U danken
 voor zoveel fijne dingen
 die ons hart doen zingen.
 Amen.*

Gebed 2

*Goede God,
 Er zijn zoveel mooie dingen
 waar we stil van worden
 ons hart krijgt het warm
 van blijheid en verwondering.
 Zorg dat we wondere dingen zien
 en met elkaar delen.
 Zo wordt het leven
 een mooie verrassing
 voor velen.
 Amen.*

Lezing 1 - Jesaja brengt goed nieuws

Voorganger

Tijdens de advent wordt er uit het boek Jesaja gelezen. Jesaja is een profeet. Een profeet is iemand die dicht bij God staat en die in de naam van God praat. God stuurt profeten om aan de mensen te vertellen hoe het verder moet met de wereld. Daarom roept God de profeet Jesaja. Jesaja helpt en troost de mensen, want ze zijn niet zo gelukkig. Hij leert ze terug te dromen en te hopen. Hij brengt de mensen goed nieuws. Luister maar naar wat Jesaja zegt.

Lezer

Ik mag jullie vertellen wat God belangrijk vindt, want ik ben gezalfd door God en spreek in zijn naam. Hij heeft mij gestuurd om niet alleen aan jullie maar ook aan arme en zieke mensen goed nieuws te brengen. Ook aan verdrietige mensen en aan mensen in de gevangenis mag ik vertellen dat er een einde zal komen aan hun ellende. Daarom ben ik heel erg blij. Ik mag goed nieuws brengen. God zal alles weer in orde maken, zoals in de lente de zadjes uit de grond komen en de aarde weer groen wordt en vol van leven. (Uit Kinderwoorddienst)

Voorganger

Hebben jullie het soms ook eens moeilijk?
 Heb jij je al eens verloren gevoeld?
 Was jij al eens in de war?
 Wat doe jij als je je niet happy voelt?
 Wat doe jij als iets tegenvalt?
 Wie of wat helpt je dan verder?
 Wie of wat zorgt voor een lichtpuntje?
 Hoe krijg je weer hoop?
 Hoe kan jij zelf hoop en vreugde brengen bij wie zich verloren voelt?
 Hoe kan jij zelf een lichtpuntje zijn?

Met de geboorte van Jezus breekt er iets nieuws aan. Jezus zet zijn hart open voor zijn Vader, voor de armen, de herders, de zondaars, de zieken, voor mensen die nergens geen thuis vinden. Hij zoekt naar wie verloren is.

Lezer

Iedereen voelt zich wel eens verloren en is de draad soms even kwijt. Weet dat dit helemaal oké is. Geef jezelf wat ruimte en tijd.

Iedereen voelt zich wel eens verloren en weet niet meer wat of hoe. Maar je krijgt lichtjes op je pad die je vertellen waar naartoe.

Iedereen voelt zich wel eens verloren
 en dat zorgt voor flink wat pijn.
 Heb vertrouwen, het komt in orde
 maar soms moet je geduldig zijn.

Luister naar je hart
 en zoek naar wie je bent.
 diep vanbinnen zit een engel
 die je door en door kent.

Lezer

Goede God
 Soms lijkt het
 of ik Jou verloren ben.
 Soms doe ik dingen waardoor
 ik mezelf niet meer ken.

Maar Jij laat ons
 niet in de steek
 en blijft naar ons zoeken.
 Jij brengt ons terug
 bij ons hart
 en zet ons op weg
 voor een nieuwe start.
 Amen.

Lied - Tien op tien

<https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/jaarthema-materiaal>

Lezing 2 - Vrede voor iedereen

Voorganger

Tijdens de advent wordt er uit het boek Jesaja gelezen. Jesaja is een profeet.
 Een profeet is iemand die dicht bij God staat en die in de naam van God praat.
 God stuurt profeten om aan de mensen te vertellen hoe het verder moet met de wereld.
 Daarom roept God de profeet Jesaja. Jesaja helpt en troost de mensen, want ze zijn niet
 zo gelukkig. Hij leert ze terug dromen en hopen. Jesaja spreekt de mensen toe.

Lezer

Ik heb een droom:
 Het is de droom van God.
 Ooit komt een man,
 Ja hij is al bij ons:
 Een man van God.
 Hij is wijs en goed.
 Hij kijkt naar het hart
 En helpt armen en kleinen.
 Vrede brengt Hij.
 Vrede voor iedereen.
 Dat is de droom van God:
 Een droom van een wereld.

Voorganger

God roept de mensen op om aan Zijn droom te werken.
 Met Kerstmis schijnt er licht in de duisternis.
 Een klein kind zorgt voor een lichtpunt
 in een donkere wereld.

Een klein kind brengt hoop.
 Zijn naam is Jezus.
 Toen kleine Jezus groot werd,
 leerde Hij van Maria en Jozef
 veel over de droom van God:
 een wereld van vrede.
 Hij voelde diep in zich:
 daarvoor was Hij geboren,
 daarvoor moest Hij leven,
 daarvoor zou Hij ook Zijn leven geven.
 Die droom van God
 is een droom over kinderen
 die fijn samen spelen en kunnen delen.
 Het is een droom
 over mensen die kunnen vergeven,
 en die in vrede met elkaar leven.
 Het is een droom vol vreugde!

Lied - Vredesgroet

<https://youtu.be/bJF5illpeks>

Lezing 3 - Uit het dagboek van Robby**Voorganger**

We luisteren dadelijk naar een fragment uit het 'Dagboek van Robby'. Robby heeft onverwacht probleem. Dat is best wel vervelend. Maar gelukkig is er Fatmira, die net als Maria 'Ja' zegt en Robby helpt. Luister maar.

Lezer

Dag dagboek,

Wat een spannende dag! Ik moet het je even vertellen, want anders ga ik niet kunnen slapen. Mama was gaan werken en Jordy was nogal wild. Ik werd er helemaal gek van, dus ben ik samen met hem op het pleintje gaan spelen. Mama heeft dat niet graag, maar ik had de sleutel genomen en in mijn zak gestoken. Dat was niet zo slim van mij.

We hebben lang buiten gespeeld en Jordy kreeg het koud. Maar toen we thuis voor de deur stonden, zag ik dat ik de sleutel kwijt was. Ik wist niet wat ik moest doen. Jordy had het echt koud, maar ik kon hem niet alleen laten. Ik heb hem dan toch maar meegenomen en we zijn samen de sleutel gaan zoeken. Jordy weende heel de tijd en ik wilde eigenlijk ook wenen toen Fatmira voorbijfietste met een van haar zussen. Twee engeltjes! Fatmira is bij ons gebleven en haar zus zou thuis gaan vertellen dat ze bij ons waren en dan terugkomen.

Fatmira is dicht bij Jordy in het huisje onder de glijbaan gaan zitten. Ze vertelde verhaaltjes, zong grappige liedjes en heeft zelfs haar jas aan hem gegeven. Mijn zorgen werden een beetje kleiner toen ik hem hoorde lachen. Het was al bijna donker toen ik eindelijk de sleutel gevonden had. We hebben nog nooit zo hard naar huis gelopen als vandaag. Ik heb iedereen snel binnengelaten en we zijn dicht bij de verwarming gaan zitten. Ik heb geprobeerd warme melk te maken, maar die is helemaal overgekookt. Ik had nog één tas over. Die wilde ik aan Jordy geven, maar hij gaf ze door aan Fatmira.

Zij had voor hem gezorgd en nu wilde hij voor haar zorgen. Niet veel daarna was de zus van Fatmira bij ons en zijn de meisjes samen veilig naar huis kunnen gaan.

Toen ons mama thuiskwam, was alles opgeruimd en opgelost. Ik dacht eerst om er niets van te vertellen, maar ik heb daarnet alles netjes opgebiecht. Ik hou niet van geheimen. Ze was heel boos, maar vooral ongerust en opgelucht tegelijk en ook een beetje blij. Blij omdat ik zo een lieve vrienden heb die voor ons klaarstaan. Dat is waar, bij hen kan ik altijd terecht. Eindelijk opgewarmde groetjes,

Robby

Groetjes,
Robby

Lied: Campagnelied Spoor Zes

Lezing 4 - Een verrassing voor Maria, Jozef en de herders

Voorzie drie zilveren kralen

Lezer 1

Ik wil de engel verrassen met een zilveren kraal.
Hij brengt een onverwachte boodschap voor ons allemaal.

Lezer 2

De engel verschijnt in een fel licht
en brengt een heerlijk mooi bericht.
Hij spreekt over het wonder
en geeft Maria goede raad.
Zou je het voelen
als er een engel naast je staat?

Lezer 1

Ik wil Maria verrassen met een zilveren kraal.
Zij krijgt onverwacht nieuws en zegt 'ja' voor ons allemaal.

Lezer 2

Maria is een lieve vrouw.
God heeft haar gekozen
om haar eenvoud en trouw.
Ze wordt weldra moeder
van een bijzonder kind.
God schenkt haar Zijn Zoon, Jezus
omdat hij Maria bijzonder vindt.

Maria draagt het kind van God.
Dat is toch wel heel bijzonder.
Maria is erg blij en ze zingt van geluk.
Ze dankt God voor dit wonder.

Lezer 1

Ik wil Jozef verrassen met een zilveren kraal.
Hij krijgt onverwacht nieuws en heeft moed voor ons allemaal.

Lezer 2

Jozef doet wat God hem vraagt.
Hij zorgt goed voor Maria
nu ze een kindje draagt.
Jozef beschermt zijn gezin
en doet alles wat hij kan.
Wat is hij een lieve en dappere man!

Lezer 1

Ik wil de herders verrassen met een zilveren kraal.
Zij zorgen voor onverwacht bezoek en knielen voor ons allemaal.

Lezer 2

De herders leven in de bergen en in het veld.
Ze slapen niet voor al hun schapen zijn geteld.
Soms zijn ze moe van het vele werk,
maar ze geven niet op.
Herders zijn dapper en sterk.

Lied - Stoere herders

<https://youtu.be/hL2tu147oS4>

Kerstspel 1: Een verrassing voor de herders

Vier kinderen verkleed als herder zitten rond een vuurtje.

Herder 1

OMG! Wat is er toch aan de hand? Onze schapen zo onrustig en angstig.
Kijk, ze vertrappelen elkaar bijna.
Ik ga eens kijken of er geen wolf in de buurt is die onze kudde wil aanvallen.

Herder 2

Dat denk ik niet, want herder Joppe houdt de wacht en we hebben extra vuur gemaakt.

Herder 3

Toch is er iets aan de hand.

Herder 4

Misschien zijn ze wel onder de indruk van de sterren. Ik ook eigenlijk.
Hebben jullie ook al gemerkt dat er veel meer sterren aan de hemel staan vannacht?
Zie je daar die grote ster? Het lijkt wel of ze steeds feller straalt.

Herder 1

OMG! Nu je het zegt! Ik zie het ook! Wat een helder licht!

Herder 2

Je hebt gelijk! Zie! Zo'n ster zag ik nog nooit.

Herder 3

Wat mooi! Schitterend!

Herder 4

Ik word er zo stil van. Wat zou dit betekenen?

Verteller

Plots verschijnt er een engel voor de herders in een fel licht.
De herders zijn bang en verstoppen zich achter enkele schapenvachten.
De engel spreekt hen zacht aan.

Engel

Wees niet bang. Ik kom jullie een boodschap brengen van God. Jullie zullen blij verrast zijn.
In Bethlehem, de stad van David is een bijzonder kindje geboren. Hij is jullie redder.
Hij zal heel wat mensen gelukkig maken.
Ga hem zoeken, trek door de velden en volg de ster. Daar waar de ster stil blijft staan,
zullen jullie een pasgeboren baby vinden die in doeken gewikkeld in een kribbe ligt.
Het klinkt misschien verrassend, maar dat is Jezus, jullie nieuwe koning.

Verteller

Er kwam nog meer licht. Voor en boven de herders verschenen heel wat engelen.
Het was erg mooi om te zien. De engelen zongen een mooi lied 'Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde voor alle mensen.' De mond van de herders viel open van verbazing.
Wat konden die engelen prachtig zingen. Wat een bijzonder verrassende nacht!
De herders juichten om het blijde nieuws. Ze maakten een kleine vreugdedans.

Herder 1

OMG! Wat was dat?

Herder 2

Ik wrijf even mijn ogen uit en knijp eens in mijn arm. Dit is niet te geloven. Dit gaat mijn verstand te boven.

Herder 3

Die engelen zongen zo engelachtig mooi! Ze zagen er zo vreugdevol uit!

Herder 4

Kom! Laten we ons vuur doven en op zoek gaan naar de nieuwe koning.

Herder 1

Ja, we pakken in en gaan naar Bethlehem. Ik wil die pasgeboren baby ook wel zien.

Verteller

De herders konden hun ogen en oren niet geloven. Helemaal ondersteboven gingen ze op pad. Ze trokken met hun lantaarns door de velden naar Bethlehem en volgden de ster. Vlak boven een stal bleef de ster staan. Daar vonden ze Jozef en Maria en hun kindje Jezus die in een kribbe lag. Ze keken met verwondering naar Jezus! Ze knielden voor de nieuwe koning. Wat een vreugdevol moment!

Kerstspel 2: Een verrassing voor de herders**Verteller 1**

OMG wat is het druk in Nazareth. Zou er wat gebeurd zijn? Jozef kijkt naar buiten en ziet een soldaat van de keizer. De soldaat heeft een op een perkamenten rol een brief mee. Hij gaat midden in het plein op een bank staan en leest hem luid voor. De mensen zijn stil en luisteren naar de onverwachte boodschap van de keizer. Iedereen moet naar de plaats waar zijn familie vandaan komt en er zijn naam laten opschrijven.

Verteller 2

Ook Jozef is verrast door de boodschap van de keizer. Hij gaat gauw naar huis om alles aan Maria te vertellen. Het komt hen niet zo goed uit, want Maria is hoogzwanger. Er zit niets anders op. Jozef en Maria moeten naar Bethlehem reizen.

Verteller 1

De reis is lang en Maria is moe. Na vele uren rijden ze eindelijk Bethlehem binnen. Jozef aarzelt niet en klopt bij de eerste herberg aan. De herbergier heeft jammer genoeg geen plaats meer vrij. OMG! Het is haast niet te geloven, maar alles zit vol.

Lied: Tjok tot aan de nok

<https://youtu.be/9Ai90EQ6qEw>

Verteller 2

Jozef is ten einde raad. Overal waar hij aanklopt, wordt hij naar de deur gewezen. In de verte ziet hij een boerderij. Dit is mijn laatste kans, denkt hij. Hij klopt aan en een vriendelijke boer doet open. Ook hij schudt 'neen', maar wijst naar een stal. Daar mogen Maria en Jozef gerust heen.

Verteller 1

Jozef en Maria komen bij de stal. Die is niet groot en erg vuil. Jozef maakt de stal schoon zodat Maria kan rusten. De voederbak tovert hij om in een mooi wiegje. Die nacht wordt Jezus geboren. Maria wikkelt hem in doeken. Jozef en Maria zijn erg ontroerd. Ze knielen naast de kribbe neer en danken God voor dit wonder. Wat zijn ze gelukkig!

Verteller 2

De hemel is niet meer donker. Plots zijn er overal sterren. Deze sterrenpracht gaat niet ongemerkt voorbij. De herders in het veld zien de sterren pinkelen. Ze zitten gezellig bij het vuur en passen op hun schapen.

Verteller 1

Ook hun schapen worden er stil van. Een engel spreekt hen aan en zegt dat ze niet bang hoeven te zijn. Ze worden uitgenodigd om naar de stal te gaan. Plots komt er nog meer licht. Voor en boven hen verschijnen engelen. Het is erg mooi. De engelen zingen een lied.

Lied: Gloria in excelsis Deo

https://youtu.be/C5aZ_vYiq3Q

Verteller 2

Een nieuwe koning is geboren! De herders juichen om het blijde nieuws en trekken met hun kudde schapen op zoek naar de stal. De stal is klein, maar ziet er gezellig uit. Eén van de herders klopt aan. Jozef heet hen welkom. Ze knielen bij Jezus neer en spelen en dansen een mooi lied.

Verteller 1

Nadien trekken de herders van stad naar stad. Ze kloppen overal aan en vertellen het blijde nieuws. Een nieuwe koning en een nieuw geloof is geboren. Als dat niet verrassend vreugdevol is?!

Lied: Laat iedereen het horen

<https://youtu.be/7uhGSDruyHw>

Voorbeden 1 met een doe-opdracht - Verrassende kerstwensen

Vraag aan elke klas om een kerstkaart te versieren met een zilverstift en een wens te schrijven voor iemand die ze niet kennen. Stop al deze wensbriefjes in een mooie geschenkdoo.

Voorganger

Voor veel mensen is Kerstmis de mooiste tijd van het jaar.
Mensen hebben meer geduld en zijn aardiger tegen elkaar.
Overall zie je lichtjes en mooie versieringen.
De huizen worden gevuld met lekker eten en liedjes zingen.

Wie bezorg jij deze kerst een onvergetelijk moment?
Wie verras jij op een originele manier?
Ik weet zeker dat je iemand speciaal kent.
Je hebt niet veel nodig, een zilverstift en wat papier.
Een verrassing hoeft niet groot te zijn.
Een kerstkaart met een warme boodschap is echt fijn!

Jullie krijgen straks allemaal een zilverstift en een kaart
om een verrassend vreugdevolle wens op te schrijven.
Met deze mooie kaarten gaan we mensen onverwacht verrassen.
Niet iedereen heeft een gezond warm huis
en groeit op in een gelukkige thuis.
Sommige mensen zijn arm en eenzaam.
Speciaal aan hen willen we een wens schenken.
tijdens de advent willen we ook aan anderen denken.

Lied: Ik wens je vandaag

<https://youtu.be/uru0CSTIAJo>

Voorbeden 2 - Een fijne verrassing

Voorganger

Wij weten allemaal hoe fijn het is om gezien te worden.
Sommige kinderen krijgen maar weinig aandacht
of hebben problemen door armoede.
Dan is het goed dat er mensen zijn
die hen zien en hen steunen.
Laten wij bidden om verrassend nieuwe kansen
voor al deze kinderen.

Lezer

We bidden om een fijne verrassing voor kinderen
die zich alleen voelen en zonder familie opgroeien.
Dat zij iets van warmte mogen voelen
door een schouderklop of een helpende hand.
Laten we bidden.

Lezer

We bidden om een fijne verrassing voor kinderen die slachtoffer zijn van oorlog en haat.
Dat zij iets van warmte mogen voelen door een schouderklop of een helpende hand.
Laten we bidden.

Lezer

We bidden om een fijne verrassing voor kinderen die opgroeien in armoede.
Dat zij iets van warmte mogen voelen door een schouderklop of een helpende hand.
Laten we bidden.

Lezer

We bidden om een fijne verrassing voor onszelf.
Dat we onze talenten gebruiken en onze kleuren inzetten om bij te dragen aan een vreugdevolle wereld voor iedereen.
Laten we bidden.

Voorganger

Goede God, tijdens deze advent wordt er gevraagd om kleuren in te zetten, om verder te kijken en te delen.
Kleine verrassingen en lieve attenties kunnen wonderen doen.
Een glimlach, een ruiker bloemen, een gezelschapsspel, een onverwacht bezoekje of een voedselpakket zijn hier voorbeelden van.
Ook wij willen blij meedoen en voor kleine verrassingen zorgen!
Amen.

Voorbeden 3 - Ons hart gaat open**Voorganger**

We openen ons hart voor alle mensen die het moeilijk hebben.
Mensen die arm, verdrietig, ziek of eenzaam zijn.
We willen hen verrassen met warme initiatieven, want een leven zonder vreugde doet pijn!
We openen ons hart ook voor Jezus.
Hij droomt van een wereld waar het goed is voor alle mensen.
Dat willen wij ook bijzonder laten horen in onze wensen.

Lezer

Ons hart gaat open als we voor het goede kiezen.
Ons hart gaat open als we leren verliezen.

Lezer

Ons hart gaat open als we luisteren en helpen.
Ons hart gaat open als we tranen stelpen.

Lezer

Ons hart gaat open als we nieuwe kansen geven.
Ons hart gaat open als we fouten vergeven.

Lezer

Ons hart gaat open als we samen tof spelen.
Ons hart gaat open als we samen vreugde delen.

Voorganger

Goede God, laten we ons hart openen en de vreugde van deze wensen delen.
Want het spreekwoord zegt: 'Gedeelde vreugde is dubbele vreugde.' Amen.

Voorbeden 4 - OMG! Dat is onverwacht! Dat is verrassend!**Voorganger**

Onverwachte verrassingen
kunnen het leven mooier maken.
Onverwachte verrassingen
kunnen ons hart echt raken.

Lezer 1

Een onverwachte brief kan wonderen doen.
Een onverwacht bezoek kan wonderen doen.

Lezer 2

Een onverwacht geschenk kan wonderen doen.
Een onverwachte knuffel kan wonderen doen.

Lezer 1 en 2 samen

Laten we elkaar onverwacht verrassen en vreugde delen.
Laten we bidden voor een fijne advent voor velen.

Lezer 1

Een onverwachte uitnodiging kan wonderen doen.
Een onverwachte handdruk kan wonderen doen.

Lezer 2

Een onverwachte kom warme soep kan wonderen doen.
Een onverwachte doos warme truien wonderen doen.

Lezer 1 en 2 samen

Laten we elkaar onverwacht verrassen en vreugde delen.
Laten we bidden voor een fijne advent voor velen.

Voorganger

God, laten we leven naar het voorbeeld van mensen
die verrassend veel kleur en vreugde brengen.
Zo werken ook wij mee aan Uw mooi droom,
een droom van een wereld waar het goed is voor iedereen.
Amen.

Voorbeden 5 - De vreugde van kerst

Voorganger

De advent doet ons dromen van vrede,
 hoop en geluk voor iedereen,
 maar niet iedereen kent dit warme gevoel.
 Er zijn mensen die het erg moeilijk hebben.
 Speciaal voor hen willen we bidden.

Lezer

Zoveel mensen en kinderen leven in oorlog.
 Het vreugdegevoel gaat aan hen voorbij.
 Geef dat er mensen zijn
 die hen verrassen en kleur brengen.
 Laten we bidden.

Lezer

Zoveel mensen en kinderen hebben honger.
 Het vreugdegevoel gaat aan hen voorbij.
 Geef dat er mensen zijn
 die hen verrassen en kleur brengen.
 Laten we bidden.

Lezer

Zoveel mensen en kinderen zijn eenzaam.
 Het vreugdegevoel gaat aan hen voorbij.
 Geef dat er mensen zijn
 die hen verrassen en kleur brengen.
 Laten we bidden.

Lezer

Zoveel mensen en kinderen hebben verdriet.
 Het vreugdegevoel gaat aan hen voorbij.
 Geef dat er mensen zijn
 die hen verrassen en kleur brengen.
 Laten we bidden.

Voorganger

God, wij danken U voor mensen die kleur brengen en kansen geven.
 Toon ieder van ons het Licht en geef ons ook de kracht om zo in het leven te staan.
 Dat vragen wij U, door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Voorbeden 6 - Een boodschap van vreugde

Voorganger

Niet iedereen krijgt dezelfde kansen en voelt de warmte van een warme thuis.
Aan wie willen wij onverwacht een boodschap van vreugde brengen?

Lezer

Wij sturen een boodschap van vreugde
naar kinderen die niet welkom zijn
en naar wie niemand luistert.
Dat er mensen zijn die hun verdriet zien
en hen steunen voor een betere toekomst.
Voor hen willen we bidden.

Lezer

We sturen een boodschap van vreugde
naar kinderen die niet naar school kunnen
omdat ze hard moeten werken.
Dat er mensen zijn die voor hun rechten opkomen
zodat het anders kan.
Voor hen willen we bidden.

Lezer

We sturen een boodschap van vreugde
naar kinderen die verdrietig zijn of veel pijn hebben.
Dat ze veel steun krijgen van familie,
vrienden en goede dokters en verplegers.
Voor hen willen we bidden.

Lezer

We sturen een boodschap van vreugde
naar kinderen die opgroeien
tussen geweld en oorlog.
Dat ze tussen het puin tekens van hoop vinden.
Voor hen willen we bidden.

Voorganger

Goede God, wij bidden voor kinderen die het meest naar vreugde en hoop uitzien.
Zorg dat we hen helpen waar we kunnen. Amen.

Bezinning 1 - Doe eens iets onverwacht

Voorganger

Onverwachte gebeurtenissen kleuren ons leven.

Lezer

Doe eens onverwacht iets voor een ander.

Maak iemand onverwacht blij
met een verrassing of een lief woord.
Wie in de vreugde deelt, is jij.

Doe eens iets onverwacht voor een ander.

Maak iemand onverwacht blij
met een knuffel of een glimlach.
Wie in de vreugde deelt, is jij.

Doe eens iets onverwacht voor een ander.

Maak iemand onverwacht blij
met een tekening of een kaartje.
Wie in de vreugde deelt, is jij.

Doe eens iets onverwacht.

Bezinning 2 - Soms ontdekken we dingen

Lezer 1

Soms ontdekken we dingen die ons verrassen.
Soms ontdekken we dingen die ons niet passen.

Lezer 2

Soms ontdekken we dingen die ons verwennen.
Soms ontdekken we dingen die we niet kennen.

Lezer 1

Soms ontdekken we dingen die ons anders doen kijken.
Soms ontdekken we dingen die veel groter lijken.

Lezer 2

Soms ontdekken we dingen die ons hart doen zingen.
Soms ontdekken we dingen die ons verder doen springen.

Lezer 1

Soms ontdekken we dingen die ons doen dromen.
Soms ontdekken we dingen waar we nooit bij kunnen komen.

Lezer 2

Soms ontdekken we dingen die ons kansen geven.
Soms ontdekken we dingen die ons dubbel doen leven.

Lezer 1 en 2 samen

Soms moeten we gewoon doen en niet te veel denken.
Dan kan het leven ons onverwacht fijne dingen schenken.

Slotgebed

Lezer

Goede God,
sommige mensen hebben geen huis
en voelen zich nergens thuis.
Als ze aankloppen wordt er niet opengedaan
en moeten ze in de kou blijven staan.
Help ons om anderen warm te maken,
het goede te doen en niet uit te sluiten.
Zo houden we het licht in ons hart
en blijft het donker buiten.
Amen.

Voorganger

Heer God,
door elkaar warm welkom te heten
werken we verder aan Uw droom.
Zorg dat we hier telkens opnieuw aan denken
en mensen nieuwe hoop geven en vreugde schenken.
Help ons deze boodschap verder uit te dragen,
vandaag en alle dagen.
Amen.

Voorganger

Tijdens deze adventsperiode
proberen we anderen vreugdevol te verrassen.
Zo brengen we kleur en licht waar het donker is.
Met deze vreugde in ons hart sluiten we de viering af
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

**Geef wensen door als een warm gebaar
en knipoog sterren vreugde naar elkaar.
Een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!**

Tot volgend jaar!

Voor een deeldoosje of een verrassingsdoosje



Liedsuggesties

Lied - Het wordt lichter op weg naar kerst

<https://youtu.be/RhQTsROyzLg>

Lied - Lied van het licht

<https://youtu.be/BLbT0yaircQ>

Lied - Kijk naar het licht

<https://youtu.be/cST1ZQZ5qJo>

Lied: Liefde blijft bestaan

<https://youtu.be/YdRkV17SifE>

Lied - Dank U wel voor de kaarsen

https://youtu.be/gP4d9Ud_ITY

Lied - Verlanglichtjes voor kerst

https://youtu.be/BMX35d6_b3M

<https://youtu.be/PhZE3gbsjso>

Lied - Laat je licht maar schijnen

<https://youtu.be/u8G8zJhwt6l>

Lied - Het is weer zover

https://youtu.be/aLIYmjV_4ck

Lied - Vlammetje

<https://youtu.be/T3WQmSTnHTk>

Lied - Een lichtje aan de horizon

<https://youtu.be/2WSi-lz6G0E>

Lied - Mijn klein lichtje schijnt

https://youtu.be/duunjX6Jpqq?list=PLvzXTA_SmPkX5h8gVsgHNUKzYjiKYd4j3

Lied - This little light of mine

<https://youtu.be/cKkbIZtqhyQ>

Lied - This little light of mine dance

<https://youtu.be/ZdsPbE9awKY>

Lied - This little light of mine instrumentaal

https://youtu.be/ckwMIYzm_t0

Lied - Vredesgroet

<https://youtu.be/bJF5illpeks>

Lied - Lied van de engelen

<https://youtu.be/ktOFxxkttk0>

Lied - Stoere herders

<https://youtu.be/hL2tu147oS4>

Lied - Als ik een herder was geweest

<https://youtu.be/tH5wMijxno>

Lied - Lied van Maria

<https://youtu.be/8ZLjKehbFhk?list=RD8ZLjKehbFhk>

Lied - Wees maar niet bang Maria

<https://youtu.be/zlyzYwYttr0>

Lied - Ik ben gelukkig

<https://youtu.be/2ZDZdZrAjVQ>

Lied: Dromen worden waar

<https://youtu.be/KGIbcYAgNKo>

Lied: Gloria

<https://youtu.be/Yxlv0WfIINw>

Lied: Gloria in excelsis Deo

https://youtu.be/C5aZ_vYiq3Q

Lied: Gloria in excelsis Deo

<https://youtu.be/UXxhmes5vjM>

Lied: Laat iedereen het horen

<https://youtu.be/7uhGSDruyHw>

Lied: Ik wens je vandaag

<https://youtu.be/uru0CSTIAJo>

Lied - Tjok, tot aan de nok

<https://youtu.be/9Ai90EQ6qEw>

Lied - Sterren in de nacht

<https://youtu.be/T86wvq1CIHM>

Lied - Dag ster, grote ster

<https://youtu.be/SRttJ2pyDiU>

Lied - Kom wij gaan

<https://youtu.be/aOs4Ezp9ntw>

Lied - Ster, volg die ster

https://youtu.be/_8c2djKFwKM

Lied - Kerstmis is meer

https://youtu.be/8_pKPtRqw-g

Lied - Ik wens je een vrolijk kerstfeest

https://youtu.be/9cTQi_uQPr8?list=PLQ1rDufgc22iEG8DxIZxegSMsHRcCII4e

Lied - Als ik in een kerstbal kijk
<https://youtu.be/HQLm54bQxtQ>

<https://youtu.be/nK2uDu-lCuw>